



STOKKEMARKE

sogns kirkeblad

december 2022,
januar og februar 2023

Dansk jul på Nilen

Dansk jul med hygge i familiens skød; julen som vi “kender” den, blev opfundet i Ægypten. Det var dér den kommende teologiprofessor Henrik Scharling skrev bogen “Ved Nytaarstid i Nøddebo præstegaard”, som blev udgivet i 1862. Bogen blev i 1888 lavet om til et syngespil og siden hele to film, og den har om noget dannet vores forestillinger om, hvad “rigtig” jul er. En ægte dansk præstefamilie i en præstegård på landet med sne og sang og hjemmebag. Da Henrik Scharling sad på en båd på Nilen længtes han frygteligt hjem og fandt på historien om de tre brødre, der tager fra København, ud til pastor Blicher i Nøddebo i deres juleferie. Pastoren har to døtre, som brødrene sværmer for, især den yngste af brødrene, Nikolai, som ikke ved, at hans brødre og pastor Blichers døtre allerede er hemmeligt forlovede. Det er på alle måder en meget uskyldig komedie.

“Nøddebo præstegaard” er dog ren fantasi, selvom den er skrevet, som om det er Nikolai fortælling. Der findes intet “Nøddebo”, det rigtige Nødebo er med ét d, og det ligger ikke ved Isefjorden, som der bliver sunget i stykket. Der fandtes ingen præstegård, for Nødebo var et annekssogn. Historien er derimod Henrik Scharlings drøm om hvordan en rigtig dansk jul skal være. Det han længes alermest efter i stegende hede i Ægypten. Siden har hans idylliske jul formet manges opfattelse af hvad en rigtig jul er.

I bogen “Præstegården i Danmark” skriver Eva Holmegaard Larsen, som er præst i Nødebo, om hvordan det er at være præst et sted, som mange mennesker har et slags forhold. Folk som ringer til hende bliver ligefrem glade, bare ved at høre ordene “Nødebo præstegård”, fordi de forbinder det med idyl og hygge.

Virkelighedens præstegårdsliv er dog ikke altid, som det fremstilles i komedien. I julen har den kvindelige præst meget travlt, modsat pastor Blicher, og præstegården dufter ikke lifligt af hjemmebagte småkager, for ingen har tid til at bage. Præstefamilien er ofte, som mange andre familier, "Juleramt".

Eva Holmegaard Larsen og hendes mand drømmer for sjov om at lave en dogmeversion af nutidens "Nøddebo præstegård", med dårlig lys-sætning, håndholdt kamera, der viser en familie, hvor faren rasende trakterer i køkkenet og moren, præsten, sidder udslidt med fedtet hår foran computeren og skriver endnu en prædiken, mens børnene bliver passet af fjernsynet. Det ville være tættere virkeligheden.

Eva Holmegaard Larsen skriver, at "alle familier udfordres i julen af drømmen om den "ægte jul" med ægte leverpostej og ægte kærlighed. Men det gør det ikke bedre, at forbilledet for den perfekte jul er et naivt syngespil fra 1888, som allerede dengang havde meget lidt med virkeligheden at gøre".

Jeg vil tro, at det er rigtigt, hvad hun skriver, at mange oplever julen som en lidt stresset tid, selvom mange også elsker den. Nogle er så trætte, at de endda gør som Henrik Scharling og tager til Ægypten, ikke for at fejre jul, men for at komme væk. Det er i grunden synd, for julen burde være det modsatte af travlhed.

Hvordan man undgår det, ved jeg desværre ikke. Min drøm om en ægte perfekt jul derimod præcis den jul vi har, jeg ville blot ønske, at jeg kunne nå at opleve det på nærmere hold; at jeg kunne standse op og slappe af og ikke tænke på den næste prædiken eller på, at der vaskes op eller at træet kommer til at drysse. Min jul håber jeg, bliver en langsom jul, hvor tiden standser et øjeblik.

Jeg håber, at alle i Stokkemarke finder deres egen rigtige jul og at de ikke føler at de har noget de skal leve op til. Det er nok værd at huske på, at den kristne jul ikke skal være som i Nøddebo præstegård, men at julefreden og juleglæden kan fås i mange varianter.

Glædelig jul.

Det sker i Stokkemarke Kirke

Sangaften

Der er sangaften i kirken den 6. december kl. 19.00. Vi synger julesange og i pausen vil der være kaffe og kage.

Nytårgudstjeneste

Vi vil fejre det nye år med kransekage og bobler d. 1. januar kl. 14.00 med gudstjeneste i Stokkemarke kirke.

Helligtrekongers søndag med fælles frokost

Der vil være gudstjeneste med efterfølgende fællesspisning i Kulturhuset d. 8. januar kl. 11. Der vil blive serveret suppe med godt brød til.

Gudstjenester i Stokkemarke Kirke

Det vil fremover være muligt at finde gudstjenestetider for Stokkemarke kirke på www.sogn.dk/stokkemarke, samt på de sedler, der vil være at finde i kirkens våbenhus, i Brugsen og hos bageren. Det er naturligvis også altid muligt at kontakte præsten

Ansatte ved Stokkemarke Kirke

Sognepræst

Anders Horne Henriksen
tlf. 29 44 90 56
e-mail: afh@km.dk

Fredag er fridag

Her kan man kontakte kirkekontoret i Maribo, hvis man har spørgsmål til papirarbejde i forbindelse med fødsel, faderskab, dåb, vielse o.lign. Kontoret kan også sætte én i forbindelse med en præst, hvis man har uopsætteligt æinde, tlf. 54 78 03 92.

Graver

Torben Fugl, Studiestræde 8, 4952 Stokkemarke, tlf. 29 40 88 91,
e-mail: stkm.graver@live.dk.

Organist

Jesper Bay Jensen, tlf. 61 74 33 26.

Kirkesanger

Helena Pedersen

Menighedsrådet

Formand: Birthe Johansen,
tlf. 23 37 71 91, e-mail: www.7639@sogn.dk

Kontaktperson: Bodil Sommer Kjær
Tlf. 52 92 55 37

Kirkevæрге: Flemming Christensen
tlf. 61 54 71 68

Kirkebil

Bestilles forud hos Skørringe Busser på tlf. 54 60 80 12